

Stedemaeght voor Pampus

Beleef Amsterdam en zijn maritieme geschiedenis op een volstrekt unieke manier: ga deze zomer voor Pampus! We schepen in op één van de mooiste voorbeelden van zeilend erfgoed van Nederland: de indrukwekkende driemaster Stedemaeght.

De bemanning heet je van harte welkom met koffie en lekkers. Zoek een plek aan dek of geniet van het uitzicht door de patrijspoorten in het dekhuis. Rond 9.30 vertrekken we vanaf het Muziekgebouw aan 't IJ. Langs de Amsterdamse cruise terminal zetten we door het Oostelijk Havengebied, koers richting de Oranjesluizen. Het schutten van de sluizen is een spektakel op zich! We vervolgen de vaart langs Vuurtoreneiland en Durgerdam.



Tijd om de zeilen te zetten, de bemanning vertelt graag over het zeilen op een klassiek getuigde bark. Extra spierkracht om schipper en maat te helpen is meer dan welkom! Vol onder zeil, 1000 vierkante meter zeil boven je: een immense ervaring! Afhankelijk van de wind maken we een zeiltocht over Marker- en IJmeer (het Zuidelijk IJsselmeer) en passeren we *landmarks* als het Muiderslot en het Paard van Marken.



Omstreeks 12 uur meren we af in de haven van Forteiland Pampus. De fortwachter ontvangt de groep op het dak van het fort: het hoogste punt van deze bijzondere UNESCO-locatie. Na een uitleg kunnen bezoekers op eigen gelegenheid het negentiende-eeuwse fort bekijken en nu eindelijk eens leren waar dat 'Voor Pampus liggen' toch vandaan komt... Zo'n dertig fortkamers vertellen op originele wijze het verhaal van Pampus en het verhaal van de Stelling van Amsterdam. Twee

interactieve routes met als hoogtepunt een ballonvaart boven de verdedigingswerken van onze hoofdstad!



Geniet in alle vrijheid van wat het eiland te bieden heeft. Naast het fort zijn de exposities 'Forten van Boven' en 'Ons UNESCO' absoluut een bezoek waard. Of loop een rondje over de groene ring van het eiland en bewonder weidse vergezichten. Strijk vooral ook even neer op het prachtige terras van het Pampus Paviljoen voor een echt Pampusbiertje of lokaal gemaakte limo.



Bij het aan boord gaan van de Stedemaeght staat een heerlijke verse lunch klaar. Al lunchend varen we terug naar Amsterdam, uiteraard is de bar geopend! Rond 17 uur meren we af bij het Muziekgebouw.